

RYSLINGE FRIMENIGHED

79. ÅRG.

NR. 4

OKT.-DEC.



Hjerte. Døbefont til Gødstrup hospitalskirke. Billedhugger Laila Vestergaard.

Mod, kærlighed og humor

– nogle ord på konfirmationsdagen 22. august

Kære konfirmander. Kære Oliver, Rebekka, Martin, Silje, Alfred, Johanne, Christian og Alberte.

Et gammelt ordsprog siger, at alt godt kommer til den, der venter. Og hvor har vi dog ventet! Jeres konfirmation skulle jo være løbet af stablen allerede Kristi himmelfarts dag i maj måned. Men i mellemtiden blev Danmark – ja, hele verden – sat på standby, og intet var længere, som det plejede at være.

Heldigvis kunne vi i løbet foråret stjæle os til at mødes på lidt alternativt facon – bl.a. med en vandretur gennem skoven til Lundeborg og snobrødsbagning i det

mest forrygende regnvejr i præstegårdshaven. Det gjorde nu ikke så meget, for hold op, hvor var det hyggeligt.

Og selvom I har ventet urimeligt længe, tror jeg egentlig, at I vil opleve, at jeres konfirmation kommer til at stå i et helt særligt lys. For hvor har vi set frem til dagen, og hvor vi glædet os.

I det år, hvor I har gået til præst her i frimenigheden, har vi i fællesskab udforsket *den* kristne tro, som I fik i gave i dåben. Man kan med et flot ord kalde det et dannelsesprojekt, det vi har været igennem. Vi har i hvert fald uge efter uge gået i kødet på tilværelsen største



Konfirmandholdet på den længe ventede dag.

spørgsmål: om livet, døden, troen, håbet og kærligheden. Og det er mit håb, at I i løbet af det seneste år er blevet i besiddelse af en veludstyret værktøjskasse, så I ikke står fuldstændig famlende og rådvilde, når tilværelsen viser tænder overfor jer, som den gør det overfor ethvert menneske.

Det med, at tilværelsen viser tænder, vidste den store danske forfatter Karen Blixen en hel del om. Hendes museum Rungstedlund besøgte jeg for nogle uger siden, og det var en stor oplevelse. Før hun blev forfatter forsøgte Karen Blixen sig i en årrække med svigtende held som kaffedyrker i Afrika. Hendes farm gik nærmest konkurs; hendes livs store kærlighed, Denys Finch-Hatton, blev på tragisk vis dræbt i et flystyrt. Tilmødte hun gennem det meste af sit voksenliv døde med svær sygdom.

Men til trods for det havde Karen Blixen en »power«, som er få mennesker forundt. Hun var benhård – eller »Ben« som det vist bare hedder i dag. Og så var hun klog. I sit allersidste TV-interview blev hun spurgt, hvilket råd hun gerne ville have haft med sig som et ungt menneske på vej ind i voksenlivet. Og hvilke råd vil hun gerne give de unge mennesker med på vejen:

»Først og fremmest skal man være modig. Man kan ikke leve uden et stort mod. Og hvis De spurgte mig igen, ville jeg sige: Man må kunne elske, og man må have humoristisk sans.«

Det er jo egentlig meget godt sagt.

For mod er vigtigt. Ikke dumdristighed eller overmod – altså sådan noget med at hoppe ned fra høje ting og den slags.



Karen Blixen (1885-1962).

Men modet til at være nysgerrig, til at blive ved med at spørge. Mod til at turde stå ved sig selv og ikke forsøge at være en anden. Mod til at turde at fejle; mod til at se i øjnene, at ikke alt hér i verden behøver være perfekt. Jeg er sikker på, at der ikke mindst i de kommende år så rigeligt vil blive brug for al jeres mod.

Og det er vigtigt at kunne elske. Ja, det er faktisk noget af det vigtigste. For når alt kommer til alt, er det jo kærlighed, det hele drejer sig om.

Kærligheden er overalt. Det gælder bare om at få øje på den. Og når man får det, ja, så kan man se, at den faktisk er fundamentet under det hele. Nogen siger ellers, at det er penge, der får det hele til at rulle. Andre siger, at det er

magt. Men her i kirken siger vi at kærligheden er Gud – eller rettere: At Gud er kærlighed. For størst af alt er kærligheden.

Det med den humoristiske sans vil jeg ikke sige så meget om. For der er ikke noget mere umorsomt og dødkedeligt end at tale om end humor. Men humoren skal I have med jer, for den er helt uundværlig. Humoren formår nemlig at punktere alt det oppustede. Det er derfor, at diktatorer hader humor, for den afslører, at de ikke har noget tøj på. Og så er kristendommen faktisk også en ret humoristisk religion. Tænk sig engang: En fortælling om at Guds søn er født af en ugift jomfru med en tømrer som plejefar, født i en stald; en himmelsk konge, der rider sit folk i møde på et æsel. Det lyder – når jeg tænker over det – lidt som en mellemting mellem Monty Python og Jacob Ditzel.

Mod. Kærlighed. Humor. Ja, jeg kan fuldt ud tilslutte mig den kloge forfatters råd og give jer dem med på vejen.

Karen Blixen fik aldrig selv børn, men alligevel var der et barn i hendes liv, nemlig drengen Nils, hvis mor var husbestyrerinde for forfatteren på Rungstedlund. Vi er her tilbage i 1950'erne, længe før der var tænkt på iPads, mobiltelefoner, TIK-TOK og alt det andet, som fylder i et ungdomsliv i dag. Nils tilbragte meget tid sammen med baronessen, som Karen Blixen jo blev kaldt. Og da Nils blev konfirmeret, holdt hun en tale for ham – hvor hun blandt andet sagde sådan her:

»Når du, Nils, vågner i morgen og tænker tilbage på i dag, når dine tanker senere hen, et langt liv igennem, vender tilbage til din konfirmationsdag, så hold

dem en tid på denne stund i kirken. Og lad ikke vejen mellem kirken og dig gro til med græs, gå tilbage til den og ind ad dens dør. Hvis du har et valg at træffe, en beslutning at tage, så gå derind og sid ganske stille derinde.«

Kære konfirmander.

Jeg håber også, at jeres længe ventede konfirmationsdag vil blive en, som I vil tænke tilbage på med glæde – og højtidelighed. At I livet igennem vil være modige, at I vil kunne elske og have humor. Og selvom jeg i årene fremover højst sandsynligt ikke kommer til at se så meget til jer som det seneste år, håber jeg virkelig, at der heller ikke gror alt for meget græs på jeres vej til kirken fremover – og at I fortsat vil se kirken som jeres hus og jeres sted.

Det håber jeg virkelig.

Glædelig konfirmationsdag til jer alle!
Amen.

Tilmelding til juleaftens- gudstjenesterne

På grund af den aktuelle adgangsbe- grænsning til kirken (max. 83 personer), har vi set os nødsaget til i år at udvide antallet af gudstjenester juleaften til 4. Malene Rask Aastrup prædiker ved de to tidlige, og Mikkel Crone Nielsen ved de sene. Samtidig er det denne dag nødvendigt at bestille plads i kirken via vores hjemmeside. Det gøres ved at gå ind i kalenderen og klikke sig videre via linket til bookingsiden,

hvor man kan printe en billet ud. Hvis du ikke selv er fortrolig med dette, kan du uden tvivl få nogen til at hjælpe dig med tilmeldingen. Vi beklager meget det ekstra bøvl, vi på den måde skubber over på jer kirkegængere, men vi håber på jeres forståelse for, at en særpræget situation kræver særprægede løsninger.

Tid: Torsdag 24. december kl. 11.00 (MRA), kl. 13.00 (MRA), kl. 14.30 (MCN) og kl. 16.00 (MCN).

Sted: Nazarethkirken

Husk tilmelding!

Koncert med Det Fynske Kammerkor

Som nævnt i det sidste kirkeblad vender Det Fynske Kammerkor under ledelse af Alice Granum tilbage Nazarethkirken. Da koret sidst besøgte os i 2018 var det en koncertoplevelse af de helt store.

Koncerten har fået overskriften Lyset i mørket og vil byde på værker af bl.a. Peterson-Berger, Grieg og Nystedt.

Tid: Tirsdag d. 6. oktober kl. 20.00

Sted: Nazarethkirken

Fri entré.

Tilmelding via hjemmesiden eller til:

birgit@cbmadsen.dk



Det Fynske Kammerkor.

Fra formanden

Der er stadig nogle af vores medlemmer, der endnu ikke har givet vores forretningsfører adgang til deres skattepligtige oplysninger i skattemappen. Uden de oplysninger får man ikke skattefradrag for medlemsbidraget, og samtidig er det den eneste måde, vi kan finde ud af, hvad vores medlemmer skal betale i bidrag til frimenigheden. Det tager ikke mere end 5 minutter, og det er kun hvert 5. år, det skal ske. På forhånd TAK!

Gør sådan her:

- Gå ind på www.skat.dk
- Login med NemID
- Når du er logget ind, klikker du på »Profil« øverst til højre
- Vælg punktet »Giv adgang til rådgivere/andre«
- Tryk på »Opret ny«
- Skriv frimenighedens CVR-nummer: **22 93 45 11**
- Bekræft CVR-nummeret
- Find punktet »TastSelv borger«
- Find derefter »Skatteattest med indkomstoplysninger« (du skal IKKE vælge skatte- og formueoplysninger)
- Sæt flueben i den lille firkant ud for punktet
- Tryk Godkend

Fuldmagten skal fornyes hvert 5. år

Filmaftner i salen

Til efteråret tager vi igen hul på en række aftner med gode film i salen: film, der alle har noget på hjerte, og som giver noget at snakke om efterfølgende. Vi lægger ud d. 7. oktober med Anders Refns De forbandede år fra 2019; den 11. november er det Niels Arden Oplevs Ser du månen, Daniel. Den 18. november er det Michael Noers Før frosten. Den 28. oktober vil Anders Skotte vise – og fortælle om – en række gode kortfilm. Om den aften fortæller han:

»Kortfilm har særlige kendetræk. Det er en særlig kunst, at kunne fortælle med få scener og medvirkende. Der gives ikke tid til baggrundsviden om personer, miljø og handling. Derfor skrues der ofte helt op for de filmiske virkemidler og de mange overraskelser. Store emner vendes på kort tid. Efter få minutter sidder du tilbage i din trygge sofa og tænker – »hvad skete der lige der«?

Tid: onsdag d. 7. oktober, 28. oktober, 11. november, 18. november kl. 19.00
Sted: Frimenighedens sal. Fri entré.
Kaffe kr. 20,-

Årsmødet aflyst

Menighederne i Rødding og Bovlund skulle i foråret have været værter for årsmødet i foreningen af grundtvigske fri- og valgmenigheder. På grund af Corona-krisen valgte man at udsætte mødet til oktober, men den seneste melding er, at man nu helt har valgt at aflyse årsmødet.

De sønderjyske menigheder har dog lovet at påtage sig værtskabet i 2021.

Efterårsmøde:

En aften med billedhugger Laila Vestergaard

Laila Vestergaard (født 1964) er billedhugger i ordets egentlige forstand. Hun hugger billeder og skulpturer i granit og har udstillet og udført mange større udsmykningsopgaver rundt om i Danmark. Som tredje generation i en sten- og billedhuggerfamilie har arbejdet med stenene fulgt hende fra barnsben. Hun er uddannet på Det Jydske Kunstakademi i Århus og på Güzel Sanatlar Fakültesi i Istanbul. Laila Vestergaards værker er kendetegnet ved en optaget-



Laila Vestergaard.

hed af detaljen. I skulpturer og relieffer indhugges billeder fra hverdagen nænsomt med hammer og mejsel i et forsøg på at skabe lethed i et ellers tungt og jordbundet materiale. I spændingsfeltet mellem det eviggyldige og det tidslige hverdagsagtige bevæger stenene sig.

Tid: Onsdag d. 21. oktober kl. 19.00 (bemærk tidspunktet)

Sted: Salen

Kaffe & brød: Kr. 40,-

Morgensang i Nazarethkirken

I efteråret fortsætter vi med morgensang i Nazarethkirken, hvor Mikkel Crone Nielsen og Malene Rask Aastrup på skift står for sangvalget. Ved flyglet sidder som sædvanlig organist Birgit Nedergaard. Sæsonen slutes af med fredag d. 11. december med »Hit med julesalmen«, hvor deltagerne står for sangvalget.

Tid: Fredag d. 23. oktober, 20. november og 11. december kl. 9.00

Sted: Nazarethkirken

Ud-af-huset aflyst

De fynske valg- og frimenigheder har i en del år haft for vane på skift at invitere til såkaldte ud-af-huset-gudstjenester. De er glimrende lejligheder til at gå i kirke hos hinanden, hilse på gamle bekendte og se, hvordan kirkelivet er uden for egen matrikel. Den 25. oktober skulle Sdr. Nærå Valgmenighed have været vært for sådan en formiddag, men på grund af covid-19-situationen har man valgt at udskyde arrangementet.

Kirke, Kaffe & Fortælling:

Et liv som dansk fremmedarbejder

Som ung, nyuddannet ingeniør rejste Niels Fabricius i 1970 til Holland til et job i et stort, internationalt firma i olieindustrien.

Selv om det ikke havde været meningen fra starten, gik der 43 år, før han igen kom tilbage til Danmark på permanent basis.

De sidste 30 år var han ledsaget af Marianne, og sammen vil de fortælle om, hvordan det har været som danskere at bo, arbejde og leve med fremmede kulturer i 7 forskellige lande i Europa, Caribien, Fjernøsten og Mellemøsten, om hvordan man håndterer 15 forflytninger og 18 forskellige job – og om livet som »ledsagende hustru«.

Tid: Søndag d. 25. oktober kl. 9.30

Sted: Gudstjeneste i kirken, derefter i salen.

Kaffe & brød: Kr. 40,-



Marianne og Niels Fabricius.

Koncert med Søren Huss

Den 13. november lægger Nazarethkirken rum til en koncert med Søren Huss. Siden begyndelsen af sin solokarriere i 2010 har Søren Huss udgivet i alt fire anmelderroste album, hvor han på fornemmeste vis sætter det danske sprog i spil i formidlingen af de ting, vi ofte har sværest ved at sætte ord på. Kombineret med en eminent musikalsk sans for ind-til-benet, viseinspirerede kompositioner har det gjort ham til en af landets mest elskede sangskrivere.

*Tid: Fredag d. 13. november kl. 20.00
(dørene åbner kl. 19.00)*

Sted: Nazarethkirken

*Billetter á kr. 325 på www.musik.dk
(link på vores hjemmeside)*



Søren Huss.

Kirke, Kaffe & Fortælling:

Hildegard af Bingen

I 1142 skrev den tyske benediktinernonne, abbedisse og teolog, Hildegard af Bingen (1098-1179) sit første store værk »Scivias«, som betyder »Kend Herrens veje«. Hildegard blev kendt – og anerkendt – i sin samtid som »Guds talerør i verden«. Udover at skrive bøger om teologi skrev hun også bøger om lægevidenskab og komponerede musik, og hendes berømmelse rakte langt ud over klostrets mure. Hun var på alle måder en usædvanlig kvinde, som også i dag fascinerer mange mennesker. I foredraget vil der blive fortalt om hendes liv og hendes værk, og om hendes særlige rolle som Guds udvalgte profet. Foredrag ved Lene Crone Nielsen, studenterpræst på SDU og præst i Odense Domsogn.

Tid: Søndag d. 29. november kl. 9.30

Sted: Gudstjeneste i kirken, derefter i salen.

Kaffe & brød: Kr. 40,-



Lene Crone Nielsen.

Krybbespil

Som optakt til julen vil børn fra frimenigheden og Ryslinge Friskole igen i år leve sig ind i rollerne som hyrder og engle og alle de andre, der hører et godt krybbespil til!

Er du forælder til et barn, der kunne tænke sig at være med, må du meget gerne kontakte frimenighedspræsten.

Der er altid plads til endnu et får!

Efter opførelsen er der spisning for de medvirkende og deres familier i salen.

Tid: Mandag d. 30. november kl. 16.30

Sted: Nazarethkirken

Adventsmøde:

Winston Churchill

– mennesket, magten, myten

Til adventsmødet før vi besøg af Leise Christensen, sognepræst i Århus, der vil fortælle os den spændende historie om Winston Churchill. Churchill er mest kendt for sin ledelse af Storbritannien under 2. verdenskrig, men hans liv rummer mange andre interessante og skæbnesvangre historier.

Han var et menneske, der oplevede overgangen fra et (sejr)rigt og konserverende, victoriansk samfund til et samfund, der skrælede med på Beatles-sange og så et spirende ungdomsoprør. To verdenskrige gennemlevede Churchill, hvor han



Sidste års krybbespilshold.

spillede en central rolle i begge. Foredraget vil inddrage kendte som mere ukendte sider af dette rigt facetterede (og humoristisk tilgåede) liv.

Tid: Onsdag d. 9. december kl. 19.30

Sted: Salen

Kaffe & brød: Kr. 40,-



Sir Winston Churchill.

De ni læsninger

Søndag d. 20. december – 4. søndag i advent – vil konfirmander fra frimegheden og valgmenigheden medvirke ved gudstjenesten. »De ni læsninger« er en særlig gudstjenesteform, der som tradition stammer fra England. Der er tale om en smuk og stemningsfuld liturgisk gudstjeneste med vægt på musik og bibelske læsninger som forberedelse til den forestående julehøjtid.

Kalender

6. oktober:

Koncert med Det Fynske Kammerkor

7. oktober:

Filmaften i salen

21. oktober:

Efterårsmøde med Laila Vestergaard

23. oktober:

Morgensang i Nazarethkirken

25. oktober:

KKF med Niels og Marianne Fabricius

28. oktober:

Filmaften i salen

11. november:

Filmaften i salen

13. november:

Koncert med Søren Huss

18. november:

Filmaften i salen

20. november:

Morgensang i Nazarethkirken

29. november:

KKF med Lene Crone Nielsen

30. november:

Krybbespil

Ferie og friweekender

Jeg holder friweekend i dagene 7.-8. november samt 12.-13. december, hvor der henvises til valgmenighedspræst Malene Rask Aastrup, tlf. 28 30 53 32). Desuden holder jeg ferie fra d. 10.-17. oktober, hvor der henvises til pastor Mette Marslund på tlf. 23 71 65 68.

Mikkel Crone Nielsen

Frimenighedens sal Kirkebil:

I forbindelse med begravelse eller bisættelse er det muligt at låne salen til en efterfølgende reception.

Henvendelse skal ske til Lene Buk på tlf. 21 62 67 95.

– kan benyttes til gudstjenester og arrangementer mod en egenbetaling på kr. 30,- Kirkebilen skal bestilles dagen forinden før kl. 16.00, og kan benyttes til både gudstjenester og arrangementer. Kontakt Palles Taxi på tlf. 62 62 28 15.

Ansatte

Præst:

Mikkel Crone Nielsen, Graabjergvej 4, 5856 Ryslinge. Tlf. 62 67 10 95
praesten@ryslingefrimenighed.dk

Graver:

Lone Holmegaard, tlf.: 20 16 08 44
loneholmegaard@hotmail.com
Henvendelse om begravelse og gravsted.

Organist:

Birgit Nedergaard, tlf. 29 62 11 53
birgit@cbmadsen.dk

Regnskabsfører:

Lone Rosager Poulsen
Edelsmindevej 11, 5700 Svendborg
Tlf.: 22 16 98 61
mail@rosagerregnskab.dk

Kirketjenere:

Karen Crone Nielsen, tlf. 23 88 58 03

Kirkesangere:

Heike Pohl Malmros,
tlf. 28 91 92 84

Marlene Schmidt Larsen
tlf. 42 79 86 02

Rengøring i sal:

Klara Klindt,
tlf. 23 83 77 65

Frimenighedens bestyrelse

Formand: Lars Galsgaard, Kapelvej 2, Lørup, 5750 Ringe, Tlf. 26 70 22 65

Email: formanden@ryslingefrimenighed.dk

Næstformand: Maike Pedersen, Bjertevej 1a, 5750 Ringe, Tlf. 27 13 79 27

Kasserer: Svend Aage Tukjær, Trunderup Dongsvej 25, 5772 Kværndrup,
Tlf. 51 26 93 96, Email: tr-dongsgaard@hotmail.com

Hanne Ravn Rasmussen, Bjertevej 16, 5750 Ringe

Anders Skotte, Lørupvej 16, 5750 Ringe

Ulla Haslund, Blaakærvej 12, 5856 Ryslinge

Lise Charlotte Petersen, Irisvænget 4, 5856 Ryslinge

1. suppleant: Mette Marslund, Landevejen 133, 5883 Oure

2. suppleant: Helga Bojesen, Rudmevej 135, 5750 Ringe

GUDSTJENESTER

Oktober

- Søndag 4. oktober kl. 11.00
17. søndag efter trinitatis
Mette Marslund
- Søndag 11. oktober kl. 11.00
18. søndag efter trinitatis
Malene Rask Aastrup
- Søndag 18. oktober kl. 17.00
19. søndag efter trinitatis
- Søndag 25. oktober kl. 9.30
20. søndag efter trinitatis
Kirke, Kaffe & Fortælling

November

- Søndag 1. november kl. 11.00
Alle helgens dag
- Søndag 8. november kl. 9.30
22. søndag efter trinitatis
Malene Rask Aastrup
- Søndag 15. november kl. 11.00
23. søndag efter trinitatis
- Søndag 22. november kl. 9.30
Sidste søndag i kirkeåret
- Søndag 29. november kl. 9.30
1. søndag i advent
Kirke, Kaffe & Fortælling

December

- Søndag 6. december kl. 11.00
2. søndag i advent
- Søndag 13. december kl. 11.00
3. søndag i advent
Malene Rask Aastrup
- Søndag 20. december kl. 9.30
4. søndag i advent
De 9 læsninger
- Torsdag 24. december kl. 11.00
(MRA), kl. 13.00 (MRA),
kl. 14.30 (MCN) og
kl. 16.00 (MCN).
Husk tilmelding!
- Fredag 25. december kl. 9.30
Juledag
- Lørdag 26. december kl. 11.00
Anden juledag
- Søndag 27. december
Ingen gudstjeneste
- Januar**
Fredag 1. januar kl. 16.00
Nytårsdag
Malene Rask Aastrup