

RYSLINGE FRIMENIGHED

79. ÅRG.

NR. 1

JANUAR-MARTS



Konfirmandstuen og Nazarethkirken i snedragt.



Nazarethkirken, luftfoto fra 1957.

Fælles frivillig indsamling til den udvendige istandsættelse

Nazarethkirken blev bygget i 1866 af frivillige menighedsmedlemmer og har lige siden været fuldstændig afhængig af medlemmernes frivillige engagement. Det er noget, vi er stolte af i de frie menigheder i Ryslinge. Da vi i 2010 foretog en frivillig indsamling i forbindelse med den indvendige restaurering af kirken, indkom der et betydeligt beløb.

Også til den udvendige istandsættelse opfordrer vi vores medlemmer og andre interesserede til at give frivillige bidrag. Disse bidrag er naturligvis fradragsberettigede på linje med det almindelige medlemsbidrag og desuden helt anonyme.

En indsamling som denne har et dobbelt formål: for det første er den nødvendig for at få økonomien i projektet til at hænge sammen. For det andet gør den det lettere at søge fondsmidler, da en vellykket indsamling viser menighedernes folkelige forankring.

Bidrag til istandsættelsen kan indsættes på følgende konto i Sparekassen Fyn:

Reg. 0828 konto 0001645838

Man bedes skrive sit navn i referencefeltet for fradragsret. Dette ses alene af vores forretningsfører.

Selve tidsplanen for istandsættelsen ser sådan ud (med forbehold for ændringer):

- Informationsmøde 25. august 2019 (afholdt)
- Frivillig indsamling 25. august-31. december 2019
- Udsendelse af udbudsmateriale: november-december 2019
- Indhentning af håndværkertilbud: januar-februar 2020
- Påbegyndelse af byggeri: forår 2020

Om de dommedagsparate, tidsånden og det kristne håb

– prædiken til sidste søndag i kirkeåret (1. trk.)

I et skovområde på USA's østkyst er Jason Charles i færd med at demonstere, hvad han har valgt at lægge i sin såkaldte »bug-out-bag«: Den rygsæk han tager med sig i det øjeblik, katastrofen rammer. Gasmasker, vand, frysetørret mad, håndvåben, landkort, lommelygte, radioudstyr, et 1-personers telt og en hel del andet, som skal gøre ham i stand til at overleve den første kaotiske tid efter det store sammenbrud. Jason – der til daglig arbejder som brandmand i New York – er nemlig en af de stadigt flere »Doomsday-preppers«, »Dommedagsparate«, der verden over forbereder sig på det værste. Som køber hytter i fjerntliggende områder og fylder kældrene med dåsemad og våben. Alt sammen for at kunne være blandt fårene og ikke bukkene når katastrofen indtræffer.

Før i tiden var det mest en dels science-fictionagtige undergangsscenerier, som disse preppers forberedte sig på. Zombi-angreb, UFO-invasjoner og den slags. Nu er dommedagssceneriet snarere frygten for klimakollaps med efterfølgende tusindårsorkaner, stormflod og omfattende naturbrande. Det er dét, de forbereder sig på.

Og hvad var det hun sagde – den 16-årige, svenske Jeanne D'Arc – på mødet i Davos tidligere i år: »Vores hus brænder. Og jeg vil ikke have jeres håb. Jeg vil ikke have, I er håbefulde. Jeg vil have, I går i panik. Jeg vil have I føler frygt hver eneste dag. Og så vil jeg have jer til at handle som i en krise. Jeg vil have jer til at handle, som hvis der var ild jeres hus. For det er der.«



En Doomsday-prepper gør sig klar.

Hver tid, sin tidsånd. Den kan være svær at sætte på formel, men ikke desto mindre er den lige så virkelig som alt muligt andet. Og jeg tager nok ikke helt fejl ved at påstå, at den aktuelle tidsånd hér på vore breddegrader er præget af en sær form for modløshed, håbløshed, ja, nærmest undergangsstemning. Hvor forskellige de end måtte være, er det netop den tidsånd, som både »Prepperne« og Thunberg er eksponenter for.

Det kan jeg ikke lade være med at tænke på i dag – sidste søndag i kirkeåret – hvor det netop er verdensdommen, der står på tapetet. Jesus maler scenen op: Ved tidernes ende vil menneskesønnen komme i sin herlighed og skille fårene fra bukkene. Fårene til evigt liv i Guds rige og bukkene til den evig straf, evig ild.

Scenen er højdramatisk, og vi ser den for os i vores indre biograf, hvis vi da ikke allerede har senmiddelalderens kalkmalerier eller illustrationerne fra Dorés billedbibel for øje. Voldsomheden slår os gang på gang vi hører ordene. For hørte vi rigtigt? Kan det virkelig passe, at denne domsprædiken fremføres af den selvsamme mand, Jesus fra Nazareth, der få kapitler tidligere med mildhed og nåde sagde: »Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer, for mit åg er godt, og min byrde er let.«

Det kan virke foruroligende, men pointen er klar. Vi mennesker står til ansvar. Ikke bare over for os selv og hinanden, over for verdslige myndigheder og magter. Men vi står til ansvar for den Gud og skaber, vi skylder alt, og hans søn, som skal holde den endelige dom

over os på den yderste dag. Og det kan virke fuldstændig banalt at minde om det, men kristendom uden dom findes ikke. Det er ikke fraværet af dommen, der gør evangeliet glædeligt. Nej, det glædelige ved kristendommens domsforkyndelse er, at vi må stole trygt på, at den endelige dom over os netop er lagt i hånden på Ham og ingen andre – ham hvis selvopofrende kærlighed til mennesker førte ham over kors og død til evigt liv. Alt sammen for vores skyld.

Der var en gang for ikke så mange år siden, hvor kirken var det eneste sted, man kunne høre om dommen. Det betød så også, at selv trofaste kirkegængere havde det med at holde sig hjemme sidste søndag i kirkeåret, for livet er jo hårdt nok i forvejen, og hvorfor også ødelægge den gode stemning. Sådan er det ikke længere. For jeg skal love for, at kirken efterhånden er blevet overhalet godt og grundigt indenom af tidsånden. I dag møder vi oftest domsprofeterne



William Blake. The day of Judgement (1808).

Ryslingemødet

5. januar 2020

Ryslinge- Høj- og Efterskole, Sognekirke, Frimenighed og Valgmenighed
inviterer traditionen tro til møde. Alle er velkomne!

Program

13.00 Gudstjeneste i
Nazareth kirken i Ryslinge



14.00 Kaffe v/foredragssalen

14.15 Foredrag v/ Jesper Theilgaard

Det er gået op for de fleste, at vejret også i Danmark har ændret sig. Vejret opfører sig ikke, som det gjorde engang. Men hvad er det, der ligger bag disse forandringer vi ser, og ikke mindst hvad er risikoen for fremtiden – for vores børn og børnebørn? Foredraget giver derfor et letforståeligt indblik i den komplicerede debat om klimaets tilstand – men også give en fortælling om de muligheder, forandringerne giver.



15.30 Kaffe og kage i spisesalen

16.00 Koncert med Tom Bjerg

Tom Bjerg er dansksproget hverdagsmelankoli, med et stille stik til småborgerligheden og et ønske om kulør på tilværelsen...

Tom Bjerg er sanger/sangskriver, -teksterne er personlige og nærværende betragtninger om livet og de udfordringer der følger med..

Sangene er vokset ud af en tradition hvor dybde, ærlighed og integritet er centrale værdier. Kunstnere som *Peter Sommer*, *Tue West* og *Søren Huss* har tidligere betrådt den samme sti.



Pris: 100,- kr. for hele arrangementet
Betales ved kaffen

Tilmelding Ryslinge Højskole 62671020
Mail: mail@ryslinge-hojkskole.dk

Deadline: Torsdag den 2. januar 2019

uden for kirken: i film og Tv-serier; til klimastrejker, i avisernes kronikker og på internettets debattråde. Ja, faktisk er det som om, at kirken efterhånden er blevet det eneste helle i en samtid, der har fået dom på hjernen.

For sagen er jo den, at den moderne tidsånds domsforkyndelse har trukket Gud ud af ligningen. Tilbage står mennesket alene, nøgent, afklædt. Som en falleret spiller i sit eget, tomme univers. Og med Gud skrevet ud af fortællingen er der ikke længere noget bolværk mod den trøstesløshed, som synes at brede sig som en steppebrand, om den så får røst gennem de såkaldte »Doomsday-preppers« eller velmenende klima-apokalyptikere. Intet håb, ingen fryd, ingen jubel, ingen ny himmel og ingen ny jord.

Men her i kirken hører vi noget andet. Vi hører ord, der trodsigt taler tidsånden imod. Som insisterer på, at vi som mennesker hører Gud til og at han altid vil følge og forfølge os.

Derfor er det heller ikke tanken om Gud som dommer, der er det forfærdelige. Det forfærdelige ville for alvor være at leve i en verden, hvor dommersædet stod tomt. Hvor det ikke er Guds nåde, men udelukkende os selv, der råder. Er dommersædet tomt, kolliderer enhver mening i meningsløshed. Da er det alene er den stærkes ret, der gælder i alles kamp mod alle. Den verden, en verden uden Gud i dommersædet, ville for alvor være vores fælles helvede.

Derfor må vi prise os lykkelige for, at vi netop ikke er overladt til os selv og vores egen fortvivlelse. Vi må prise os lykkelige for, at Kristus har indtaget

dommersædet, hvor han også vil dømme os, til rette tid, på den yderste dag, men alt sammen under håbets triumferende banner. Og det er vigtigt.

For kristendom er også, at vi dømmes på vores handlinger. Alle som én. Ikke eneste går fri. Og vi krymper os ved tanken, for vi er bukke og ikke får, og vi ved det så udmærket godt.

Men kristendom er ikke, at vi skal høre ordet om dommen og så ellers gå herfra som pryglede hunde. Nej, ordet om dommen skal netop lyde for at understrege det glædelige i evangeliet: at budskabet om Guds nåde, kærlighed og barmhjertighed kan lyde så meget desto stærkere.

For nok dømmes vi på vores handlinger. Men vigtigst af alt forkynder evangeliet os, at vi – de dømte – tages til nåde.

Den tanke er svimlende og fuldstændig blottet for enhver ret og rimelighed. Vi kan aldrig gøre os færdige med den; ja, forstå den kan vi knap nok. Og netop derfor har vi i det forgangne kirkeår mødtes søndag efter søndag for at lade os tiltale af Guds egen glædelige urimelighed: at Gud elsker mennesker, ikke fordi vi er dem vi er, men på trods af at vi er dem vi er.

Det kan vi ikke sige os selv. Vi er nødt til at høre det igen og igen.

For Kristendom er, at vi dømmes på vores handlinger. Og kristendom er, at Gud lader nåde gå for ret. Og er der et glædeligt budskab, der både kalder på basuner, pauker og højstemte violiner på den sidste søndag i kirkeåret, må det vel egentlig være det. Amen.



Birgit, Malene og Mikkel ved flyglet.

Morgensang i Nazarethkirken

Som noget nyt er frimenigheden og valgmenigheden i det nye år gået sammen om at indbyde til morgensang i Nazarethkirken. Morgensangen vil være af en halv times varighed og foregå den første fredag i måneden. Malene Rask Aastrup og Mikkel Crone Nielsen vil skiftevis stå for sangvalget, mens organist Birgit Nedergaard Madsen sidder ved orglet eller flyglet. Første gang bliver fredag d. 7. februar.

Alle er naturligvis velkomne!

Tid: 7. februar, 6. marts og 3. april kl. 9.00-9.30.

Sted: Nazarethkirken.

Studiekreds

Igen i år vil Mikkel Crone Nielsen og Mette Marslund i fællesskab stå for vinterens studiekreds. Denne gang læser vi Gudmund Rask Pedersens bog *Låneord. En samtalebog om Litteratur, kristendom og menneskeliv* (Forlaget Eksistensen 2019). »Med *Låneord* lægges der op til samtaler om de ord, vi låner af litteraturen, kristendommen og hinanden. I ti kapitler tages læseren med rundt i ti romaner – med udblik til og indsigt i Bibelen, salmernes og kristendommens verden. Hvert kapital følges op af en række spørgsmål til samtale og eftertanke.«

Deltagerne skal selv anskaffe sig bogen inden studiekredsens begyndelse. Tilmelding til Mikkel Crone Nielsen, pra-



Låneord.

esten@ryslinglefrimenighed.dk eller telefon 62 67 10 95.

Tid: Onsdag d. 19. februar, 26. februar, 4. marts og 11. marts kl. 10.00-12.00.

Sted: Frimenighedens sal.

Deltagelse er gratis.

Præsentation af bestyrelsen: Svend Aage Tukjær

Jeg hedder Svend Aage Tukjær, er 64 år og gift med Hanne. Vi har 2 døtre på 25 og 28 år. Vi bor udenfor Trunderup. Der har vi drevet landbrug siden 1981. Jeg vil gerne være med til at bevare en fri menighed der står fast på sine værdier. Derfor har jeg været medlem af bestyrelsen i snart 3 år, hvor jeg er kasserer.

Jeg er født og opvokset på Nordfyn, uden nogen direkte forbindelse med frimenigheden. Min mors familie stammer fra Ryslingleområdet, hvor der har

været medlemmer af både valgmenigheden og frimenigheden.

Da vores første barn skulde døbes blev vi medlemmer af frimenigheden. Det blev vi fordi vi følte at det var frimenighedens værdier der lå tættest på vores. Min mormor var på pastor Rørdams første konfirmandhold i 1914. Jeg tror det kom til at præge hende resten af livet. Vores ældste datter var på Mikkels første konfirmandhold.

I en tid, hvor alting er i opbrud og skal gå stærkere og stærkere, er det dejligt at komme i en kirke, hvor du ved at gudstjenesten er genkendelig. Samtidig er du altid sikker på at høre en prædiken der er skarp og relevant for samtiden.



Svend Aage Tukjær.

Kirke, Kaffe & Fortælling: Efterskolefortællinger v. Torben Vind Rasmussen



Torben Vind Rasmussen.

I august 2009 kunne Ryslinge Efterskole slå dørene op for sit første elevhold. Torben Vind Rasmussen, der var med fra grundlæggelsen, er nu formand for

Efterskoleforeningen. Den 26. januar vil han i frimenighedens sal få ordet til en ny omgang Kirke, Kaffe & Fortælling.

Tid: Søndag d. 26. januar kl. 9.30.

Sted: Gudstjeneste i kirken, derefter i salen.

Kaffe & brød: Kr. 40,-

Vintermøde m. Simon Finnerup

Niels Bukh og Gymnastikhøjskolen i Ollerup – en historie om verdens første idrætshøjskole og dens spektakulære grundlægger.

I løbet af året 2020 markeres 100-året for indvielsen af Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Udover at der er noget sær-



Niels Bukh og gymnaster til stævne i 1935.

ligt at fejre – en veldrevet skole, som stadig lever i bedste velgående – giver jubilæumsåret også anledning til at fortælle nogle af de spændende historier, som omgiver skolens første årtier og dens stærkt omdiskuterede grundlægger, Niels Bukh. Historierne om skolen og dens forstander handler om datidens store ambitioner med dansk ungdom, idrætten og gymnastikkens almene betydning og spørgsmålet om Danmarks politiske og folkelige udvikling. Niels Bukh var skaber af verdens første idrætshøjskole, en exceptionel fornyer af den nordiske gymnastik og på nationalt og internationalt niveau stærkt politisk indflydelsesrig med sine nationalistiske ideer og nazistiske sympatier. Nok har historierne rødder i Ollerup på Sydfyn, men de rækker ud over skolens matrikel i en grad, så både skole og grundlægger fik national og international betydning.

V. Simon Finnerup, cand. mag. og tidligere lærer på Gymnastikhøjskolen i Ollerup.

*Tid: Onsdag d. 5. februar kl. 19.30.
Sted: Salen. Kaffe og hjemmebag kr. 40,-*

Kirke, Kaffe & Fortælling: Ethiske dilemmaer i en globaliseret verden

Søndag d. 23. februar får vi besøg af vores tidligere konfirmand og kirketjener Ingrid Rasmussen, som efter gudstjenesten fortæller om sit ophold i Malawi. Ingrid fortæller: *Malawi er ver-*

dens femte fattigste land, det er et af de lande der rammes hårdest af klimaforandringerne, og bl.a. derfor er Malawi et land der i høj grad drives på bistandshjælp. Denne søndagsfortælling tager afsæt i mine personlige oplevelser med humanitært arbejde i Malawi. Med en baggrund i mine studier i Antropologi, Freds- og Konfliktvidenskab og Global Studies vil jeg diskutere Vestlig velmenende bistandshjælp i relation til mit personlige møde med landet Malawi, menneskene og deres kultur.

*Tid: Søndag d. 23. februar kl. 9.30.
Sted: Gudstjeneste i kirken, derefter i salen.
Kaffe & brød: Kr. 40,-*



Ingrid Rasmussen.

Koncert med Fromseier Hockings

Torsdag d. 27. februar afholder frimegheden i samarbejde med Musik på Midtfyn endnu en forrygende koncert. Duo'en Fromseier Hockings kommer fra den lille fynske landsby Øksendrup hvor de også driver og økologisk æbleplantage og et cideri. Ditte Fromseier og Sigurd Hockings har siden 2003 spillet sammen i mange forskellige konstellationer. I 2010 blev de valgt til at optræde som duo på North Atlantic Fiddle Convention I Skotland og duo'en Fromseier Hockings var en realitet. De fandt hurtigt på duoformatet for dem var en fantastisk måde at udfordre sig selv musikalsk og til på skabe ny musik jeg samfund. Fromseier Hockings har vendt tilbage til det meste af verden og opbygget og sjældent intimitet i deres musik. De optræder i et levende, impulsivt og virtuost legende sammenspil.

Tid: Torsdag d. 27. februar kl. 19.30.

Sted: Salen.

Entré: Kr. 150 for medlemmer, ellers kr. 175,-



Fromseier Hockings.

Nyt fra Bestyrelsen

Et mål fra årets begyndelse var frivillighed. Formålet er, at medlemmerne kan opnå en større tilknytning og dermed større ansvarsfølelse til kirken og det der sker rundt om kirken. Bestyrelsen oplever, at vi er kommet godt fra start. Mange frivillige indsatser har givet fælles oplevelser. Festival, lokale oplægs holdere, forskellige arbejds hold. Der er kæmpet med fondsansøgninger og med finansieringsforslag. Der er shinet op omkring Kirkely, i skoven og i haven. Alt sammen noget vi oplever giver sammenhold og tilknytning.

Sanserne er blevet stimuleret fra alle kanter. Vi har nydt skønsang, et kirkeorgel der konkurrerer med det nye elektroniske flygel, og det klarer det så fint. En velplejet kirkegård. Gode aktuelle prækner, som giver stof til eftertanke. Kirken er klar til gudstjenester, og salen er ordnet efter arrangementer.

Vi går et år i møde med en kæmpe istandsættelse af Nazarethkirken. Afhængig af vejret starter det op tidligt forår. Kirken bliver helt pakket med stillads, men vi kan dog stadig gøre brug af den. Vi ser frem til, at den historisk smukke kirke skal lyse op og stå stormsikkert i mange år fremover. Endnu engang en stor tak til de fonde, der har bidraget med størstedelen af finansieringen. Også en stor tak til alle jer, der har bidraget med frivillig indbetaling.

I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.

*Med venlig hilsen
Bestyrelsen*

Generalforsamling

Ifølge frimenighedens vedtægter skal den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned. I år finder den sted søndag d. 8. marts efter gudstjenesten kl. 13.30. Ifølge vedtægterne skal forslag til dagsorden være bestyrelsen skriftlig i hænde senest 1. februar. Regnskabet skal – ligeledes ifølge vedtægterne – foreligge senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vi satser dog på, at det kan læses på vores hjemmeside allerede midt februar.

Tid: Søndag d. 8. marts kl. 13.30.

Sted: Vi begynder med gudstjeneste i Nazarethkirken; derefter i salen.

Kirke, Kaffe & Fortælling: Et liv som dansk fremmedarbejder

Som ung, nyuddannet ingeniør rejste Niels Fabricius i 1970 til Holland til et job i et stort, internationalt firma i olieindustrien. Selv om det ikke havde været meningen fra starten, gik der 43 år, før han igen kom tilbage til Danmark på permanent basis.

De sidste 30 år var han ledsaget af Marianne, og sammen vil de fortælle om, hvordan det har været som dansker at bo, arbejde og leve med fremmede kulturer i 7 forskellige lande i Europa,



Marianne og Niels Fabricius.

Nordisk kulturuge på Rødning Højskole:

Mød nordiske forfattere, kunstnere, musikere og smag det nordiske køkken

Igen i år tager vi sammen med valgmenighederne i Ryslinge og Sdr. Næså på højskoletur, denne gang til Rødning på et kursus med Norden i fokus.

Af programmet:

- »Jørgen Frantz Jacobsen og William Heinesen« v/ Aage Augustinus
- »Babettes Gæstebud – en musikalsk fortælling« v/ Helle Erdman Frantzen og Steen Jørgensen
- »Den forældede nordiske småstatsmentalitet« v/ Bertel Haarder
- »Pasfotos og Til rette vedkommende« v/ Einar Már Gudmundsson
- »Hverdag og vanvid i ny islandsk litteratur« v/ Erik Skyum Nielsen
- »Unge Astrid« – film i Rødning Bio
- »To nordiske romaner: *Ar og Mænd i min situation*« v/ Anette Jensen
- »Norden til Ejderen: Skandinavisme, højforræderi og krig« v/ Rasmus Glenthøj.
Korkoncert i frimenighedskirken med det grønlandske kor »Ulo«.
Heldagstur til Nordfrisland, Husum og Mikkelsberg
- »Nye fortællinger fra Grønland« v/ Jørn Holbech
- »Grønland og rigsfællesskabet?« v/ Nauja Lyngé
- »Sang under kirketag« i Rødning Frimenighedskirke

Kursusværter

- Aage Augustinus, cand.mag., tidl. højskoleforstander.
- Anette Jensen, cand.teol., sognepræst.

Tid: Søndag den 27. september – lørdag den 3. oktober 2020

Pris: 4.600 kr. på dobbeltværelse uden bad (tillæg 1000 kr. for enkeltværelse). 5.100 kr. på dobbeltværelse med bad.

Tilmelding seneste 1. februar direkte til Rødning Højskole: www.rhskole.dk (under KORTE KURSER) eller ring til kontoret på tlf. 7484 2284, **samt** til praesten@ryslingefrimenighed.dk med oplysning om navn, adresse, mail og telefonnummer. Ved tilmelding til højskolen oplyses det, at man er medlem af Ryslinge Frimenighed. Det er vigtigt, at I melder jer til begge steder.

Der vil blive arrangeret fælles opsamling og kørsel i bus fra og til Nazarethkirken ved kursets begyndelse og afslutning.

Caribien, Fjernøsten og Mellemøsten, om hvordan man håndterer 15 forflytninger og 18 forskellige job – og om livet som »ledsagende hustru«.

Tid: Søndag d. 29. marts kl. 9.30.

Sted: Gudstjeneste i kirken, derefter i salen.

Kaffe & brød: Kr. 40,-

Skærtorsdag aften...

...er Lene og Mikkel traditionen tro værter for en hyggelig komsammen i Kirkely efter aften gudstjenesten. Vi ønsker hinanden god påske over et lille glas og synger et par sange fra den blå.

Tid: 9. april kl. 19.30.

Ferie og friweekender

Jeg har fri i weekenden 8.-9. februar, hvor der henvises til valgmenighedspræst Malene Rask Aastrup på tlf. 28 30 53 32. Desuden har jeg ferie i uge 7 (10.-15. februar), hvor der henvises til Mette Marslund på tlf. 23 71 65 68).

Mikkel Crone Nielsen



Kalender

5. januar:

Ryslingemødet

26. januar:

KKF: Torben Vind Rasmussen

5. februar:

Vintermøde med Simon Finnerup

7. februar:

Morgensang i Nazarethkirken

19. februar:

Studiekreds

23. februar:

KKF: Ingrid Rasmussen

26. februar:

Studiekreds

27. februar:

Koncert m. Fromseier Hockings

4. marts:

Studiekreds

6. marts:

Morgensang i Nazarethkirken

8. marts:

Generalforsamling

11. marts:

Studiekreds

29. marts:

KKF: Niels og Marianne Fabricius

3. april:

Morgensang i Nazarethkirken

9. april:

Komsammen i præstegården

Frimenighedens sal Kirkebil:

I forbindelse med kirkelige handlinger (begravelse, bisættelse, dåb og vielse) kan man låne salen til en efterfølgende reception.

Henvendelse skal ske til Gerda Bjørn Andersen på tlf. 23 60 95 67.

– kan benyttes til gudstjenester og arrangementer mod en egenbetaling på kr. 30,- Kirkebilen skal bestilles dagen forinden før kl. 16.00, og kan benyttes til både gudstjenester og arrangementer. Kontakt Palles Taxi på tlf. 62 62 28 15.

Ansatte

Præst:

Mikkel Crone Nielsen, Graabjergvej 4, 5856 Ryslinge. Tlf. 62 67 10 95
praesten@ryslingefrimenighed.dk

Graver:

Lone Holmegaard, tlf.: 20 16 08 44
loneholmegaard@nazarethkirken.dk
Henvendelse om begravelse og gravsted.

Organist:

Birgit Nedergaard, tlf. 29 62 11 53
bn@madsen.mail.dk

Regnskabsfører:

Lone Rosager Poulsen
Edelsmindevej 11, 5700 Svendborg
Tlf.: 22 16 98 61
mail@rosagerregnskab.dk

Kirketjenere:

Vilhelm Dehs, tlf. 28 77 13 63
Karen Crone Nielsen, tlf. 23 88 58 03

Kirkesangere:

Heike Pohl Malmros,
tlf. 28 91 92 84
Marlene Schmidt Larsen
tlf. 42 79 86 02

Rengøring i sal:

Klara Klindt,
tlf. 23 83 77 65

Frimenighedens bestyrelse

Formand: Lars Galsgaard, Kapelvej 2, Lørup, 5750 Ringe, Tlf. 26 70 22 65
Email: formanden@RyslingeFrimenighed.dk

Næstformand: Maike Pedersen, Bjertevej 1a, 5750 Ringe, Tlf. 27 13 79 27

Kasserer: Svend Aage Tujkær, Trunderup Dongsvej 25, 5772 Kværndrup,
Tlf. 51269396, Email: tr-dongsgaard@hotmail.com

Hanne Ravn Rasmussen, Bjertevej 16, 5750 Ringe

Anders Skotte, Lørupvej 16, 5750 Ringe

Ulla Haslund, Blaakærvej 12, 5856 Ryslinge

Lise Charlotte Petersen, Irisvænget 4, 5856 Ryslinge

1. suppleant: Mette Marslund, Landevejen 133, 5883 Oure

2. suppleant: Valborg Møller Andersen, Sorteåvej 13, 5854 Gislev

GUDSTJENESTER

Januar

- Onsdag 1. januar kl. 16.00
Nytårsdag
- Søndag 5. januar kl. 13.00
Ryslingemødet
Se inde i bladet
- Søndag 12. januar kl. 9.30
1. søndag efter
helligtrekonger
- Søndag 19. januar kl. 11.00
2. søndag efter
helligtrekonger
- Søndag 26. januar kl. 9.30
3. søndag efter
helligtrekonger
Kirke, kaffe & fortælling
m. Torben Vind

Februar

- Søndag 2. februar kl. 11.00
Sidste søndag efter
helligtrekonger
- Søndag 9. februar kl. 13.30
Septuagesima søndag
Malene Rask Aastrup
- Søndag 16. februar kl. 11.00
Seksagesima søndag
- Søndag 23. februar kl. 9.30
Fastelavn søndag
Kirke, kaffe og fortælling
m. Ingrid Rasmussen

Marts

- Søndag 1. marts kl. 11.00
1. søndag i fasten
- Søndag 8. marts kl. 13.30
2. søndag i fasten
Generalforsamling,
se inde i bladet
- Søndag 15. marts kl. 11.00
3. søndag i fasten
- Søndag 22. marts kl. 9.30
Midfaste
- Søndag 29. marts kl. 9.30
Mariæ bebudelses dag
Kirke, kaffe & fortælling
m. Niels Fabricius

April

- Søndag 5. april kl. 11.00
Palmesøndag
- Torsdag 9. april kl. 19.30
Skærtorsdag
Komsammen i Kirkely
- Fredag 10. april kl. 9.30
Langfredag
- Søndag 12. april kl. 11.00
Påskedag
- Mandag 13. april kl. 9.30
Anden påskedag