

RYSLINGE FRIMENIGHED

78. ÅRG.

NR. 4

OKT.-DEC.



*Julen er lige om hjørnet. Og bag den venter påsken.
Fra Emil Hansens og Per Skjolds altergitter i Nazarethkirken.*

Om at kende sin besøgstid

– prædiken holdt ved fællesgudstjenesten d. 25. august, 10. søndag efter trinitatis (1. trk.). Luk. 19, 41-48

Ja, det er jo ligefrem til at tude over. Og det er præcis, hvad han gør, Jesus, da han står der udenfor Jerusalem. En by, der ellers var dybt indlejret i Guds frelsesplan. Hjemsted for Guds tempel, ja, for Gud selv.

Jerusalem – bare navnet giver os minder om alt godt og smukt. Den burde henligge i et gyldent, forklaret skær, men i stedet er den blevet centrum for ævl og kævl. De forskellige religiøse grupperinger kæmper mod hinanden – dengang som nu – bror mod bror, landsmand mod landsmand.

Evangelisten Lukas – vores blændende historieskriver – sidder med pen og papyrus i hånden på den anden side af år 70 med romernes indtog og templets ødelæggelse i frisk erindring, velsignet med bagklogskabens klare lys. Men det gør ikke Jesu pointe mindre slående: at Jerusalem gik sin kranke skæbne i møde, fordi dens indbyggere ikke kendte deres besøgstid: at de gik mere op i deres indbyrdes stridigheder end den fabelagtige gave, de var blevet velsignet med: at kunne leve livet ud af Guds hånd; et udvalgt folk, hvis skæbne var at bringe velsignelse og fred til de øvrige folkeslag.

Men splittelsen æder op indefra, og det er for alvor til at tude over.

Jeg ved heller ikke, om man skal grine eller græde over alt det, der er sket i denne uge – I ved vist godt, hvad jeg snakker om. Det med et planlagt stats-



Ét af Præsident Trumps Grønlands-Tweets.

besøg – lus der sættes i skindpelsen, ævl og kævl, en aflysning, gamle venner og nære allierede, der med hele verden som bagtæppe håner og langer ud efter hinanden. Det er forstemmende at være vidne til, og med Vorherre selv kunne man passende spørge, om verdens ledere overhovedet kender deres besøgstid, når de gør sig blinde for planetens *egentlige* udfordringer for i stedet at opføre sig som små børn, der spiller Matador.

Det – og meget andet – er til at tude over, hvilket Jesus da også gør i dagens tekst. Men selvom han på den måde viser sig fra sin bløde side, giver han den så sandelig også med krabasken.

Han går sporenstregs ind på tempelpladsen, hvor vekselererne, duesælgerne, lammepreangerne, souvenirhandlerne og alle de andre plattenslagere har deres faste stader. Og med sin pisk driver han dem ud én efter én. »Mit hus skal være et bedehus. Men I har gjort det til en røverkule.«

Der er ikke så meget at tage fejl af: templet er blevet til en pengemaskine; mammon har indtaget Guds plads i det allerhelligste og Låsby-Svendsens ånd råder. Og imens fryder vi os, som de renfærdige lutheranere vi er, når Jesus tager alle prængerne ved vingebenet og kyler dem ud af biksen. »Godt gjort, Jesus!«, råber vi der fra sofaen, hvor vi sidder med vores popkorn og slumretæppe, mens dramaet udspiller sig i vores indre biograf.

Men måske skal vi ikke fryde os alt for meget, for måske er det lige så meget os, Jesus er ude efter. Det kan nemlig ikke nytte noget, at vi altid kun tror, at det handler om de *andre* og ikke om os selv. Og hvis vi blot lytter en lille smu-



Jesus driver krejlerne ud af templet. Giotto fresker i Scrovegnikapellet.

le efter, kan vi høre, at ordene vender vores vej.

Men hvornår står vi i fare for at gøre Guds hus til en røverkule og ikke et bedehus? Jeg kunne godt have et par bud, og så må I jo kyle mig ud på albuer og en vis legemsdel, efter seancen hér.

Vi gør Guds hus til en røverkule, når vi hér på stedet glemmer det væsentlige. Når vores menigheder bliver for selvoptagede. Når vi bilder os ind, at det først og fremmest handler om at pleje vores egen lille lækre profil og hvordan vi tager os ud over for andre: med musikfestivaler, studiekredse, filmaftner – ja, fortsat selv, listen er rigelig lang. For når det er vores egen lille lækre profil, vi dyrker og sætter højest, så er vi på vildspor. Så er det nemlig vores egen ånd, der sætter scenen og ikke Guds ånd. Så lever vi ud af os selv og vores egen geskæftighed og ikke ud af Guds hånd. Når det sker, bliver luften kvalm og indelukket – og så bør vi for alvor overveje at slå et par ruder ud.

Vi gør også Guds hus til en røverkule, når vi præster lader os styre af vores egen forfængelighed (og den er stor, skulle jeg hilse og sige). F.eks. når jeg endnu en gang grubler over, hvor vidt kirkegængerne nu også kunne lide min prædiken, eller om de – oh rædsel – bedre kunne lide min kollegas. Når jeg igen fristes til at lyde klog eller sjov eller veltalende eller sød, i stedet for blot at gøre mig umage med at prædike evangeliet efter bedste evne. For så er det nemlig selvdyrkelsen, der står i vejen for vores fælles gudsdyrkelse.

Ja, i det hele taget gør vi Guds hus til en røverkule, når vi er mere optagede

af at dyrke vores egne små særheder: at vi i frimenigheden er åh så frimenighedsagtige, og at valgmenigheden er så helt bedårende valgmenighedsagtig: Når vi er mere optagede af den slags selvoptagethed end at række ud mod hinanden i erkendelse af, at vi deler skæbne, at vi er i samme båd. Og at den båd for øvrigt – og heldigvis for det! – er den smukkeste og fineste kirkebygning i miles omkreds. Mit hus skal være et bedehus og ikke en røverkule.

Så også vi skal kende vores besøgstid. Det gælder ikke kun prædikanter, statsministre og nu for længst afdøde indbyggere i Jerusalem. Vi bærer nemlig også på et stort ansvar. Det er et ansvar, vi har fået overdraget af generationerne før os: Ansvar for, at der også i fremtiden skal være en livskraftig, fri grundtvigsk menighed hér i Ryslinge og omegn. Ansvar for, at vores kirke aldrig nogensinde igen skal stå som et stridstegn, men som et fredens tegn. Ansvar for, at kirken her fortsat må være et bedehus og ikke en røverkule.

Det kan lyde tungt med ansvar. Især i en tid, hvor den grænseløse frihed synes at være det eneste, der er værd at stræbe efter. Men sådan er det jo ikke i virkeligheden. For paradoksalt nok er friheden jo lige præcis ansvars siamesiske tvilling. Ansvar giver frihed. For når man har et ansvar, er det ikke længere én selv, det hele handler om, men det der ligger foran én. Sagen, om man vil. Og det er i sig selv en hel befrielse.

Og lad os så igen høre evangeliet, ligesom alle folkene på tempelpladsen den dag i Jerusalem. Lad os høre det i ord såvel som i toner. I bøn, bekendelse og sang. Og lad det også i dag overrumple

os med fred og glæde, så vi endnu en gang tør leve livet – ikke ud af os selv – men ud af Guds hånd, ubekymret og ved godt mod.

Så ja. Det gælder om at kende sin besøgstid. Og besøgstiden er altid lige nu. I dag. I dette øjeblik. For dig og mig. Amen.

Nyt fra bestyrelsen

Nazarethkirken har fået sit flygel! Det smukke instrument blev indviet ved en festlig fælles musikgudstjeneste den 25. august, hvor vores organist Birgit Nedergaard demonstrerede flyglets anvendelighed for mange forskellige musikgenrer. Det er en særlig fornøjelse at få lov til både at høre og at se musikken blive til i koret, foran i kirken. Tak til hele kantoret og Birthe Brunsbjerg på fløjten.

Efter musikgudstjenesten gjorde arkitekt Bent Longmose rede for vores store byggeprojekt, den udvendige restaurering af Nazarethkirken. Også formændene for begge menighederne og Erik Rahn kom til orde og skitserede en bæredygtig plan for finansieringen af byggeprojektet. Det nye tag på kirken bliver for en stor del finansieret af fondsmidler, men det er også nødvendigt, at starte en pengeindsamling blandt medlemmerne og at optage et banklån.

Den 25. august blev der afholdt en ekstraordinær generalforsamling for Ryslinge Frimenighed. På dette møde gav menigheden bestyrelsen sit tilsagn om, at optage et kreditforeningslån på maks. 900.000 kr. Ydermere erklærede forsamlingen sig indforstået med, at Nazareth-



Nazarethkirken, luftfoto fra 1957.

Fælles frivillig indsamling til den udvendige istandsættelse

Nazarethkirken blev bygget i 1866 af frivillige menighedsmedlemmer og har lige siden været fuldstændig afhængig af medlemmernes frivillige engagement. Det er noget, vi er stolte af i de frie menigheder i Ryslinge. Da vi i 2010 foretog en frivillig indsamling i forbindelse med den indvendige restaurering af kirken, indkom der et betydeligt beløb.

Også til den udvendige istandsættelse opfordrer vi vores medlemmer og andre interesserede til at give frivillige bidrag. Disse bidrag er naturligvis fradragsberettigede på linje med det almindelige medlemsbidrag og desuden helt anonyme.

En indsamling som denne har et dobbelt formål: for det første er den nødvendig for at få økonomien i projektet til at hænge sammen. For det andet gør den det lettere at søge fondsmidler, da en vellykket indsamling viser menighedernes folkelige forankring.

Bidrag til istandsættelsen kan indsættes på følgende konto i Sparekassen Fyn:

Reg. 0828 konto 0001645838

Man bedes skrive sit navn i referencefeltet for fradragsret. Dette ses alene af vores forretningsfører.

Selve tidsplanen for istandsættelsen ser sådan ud (med forbehold for ændringer):

- Informationsmøde 25. august 2019 (afholdt)
- Frivillig indsamling 25. august-31. december 2019
- Udsendelse af udbudsmateriale: november-december 2019
- Indhentning af håndværkertilbud: januar-februar 2020
- Påbegyndelse af byggeri: forår 2020

kirken og præstegården (Kirkely) fremover er bogført på hver sin matrikel.

Bestyrelsen har det håb, at mange måtte bakke op om den anonyme pengeindsamling til byggeriet. Andetsteds i kirkebladet kan man finde de fornødne bankoplysninger hertil.

På den sidste lørdag i august bragede solen ned fra en skyfri himmel og skaffede os de perfekte rammer for vores Kirkely Festival i præstegårdshaven! Det var en skøn dag, hvor alt gik op i en højere enhed: musikken svingede, øllerne var kolde, Friskolens mad var både rigelig og lækker, kagerne var delikate og alle gæsterne var tilsyneladende glade og veltilpasse. Endnu flere end forrige år havde fundet vej til den smukke have og i år fik vi også besøg af rundt regnet 100 efterskoleelever – og rigtig mange børnefamilier. Det giver blod på tanden for det store crew af frivillige hjælpere og lyst til at gentage successen igen om to år!

Sommeren går på hæld og efteråret har meldt sit komme. Den mørke årstid er også foredragenes tid – det er det gode ved det. Foran os ligger en lang række gode foredrag og denne gang har langt



Fra KirkelyFestival. Signe Nørgaard optræder i teltet.

de fleste foredragsholdere en tydelig tilknytning til Ryslinge og til Frimenigheden. I kan glæde jer til både foredrag, fællessang, efterfølgende debat – og hjemmebag!

Bestyrelsespræsentation: Anders Skotte

Jeg hedder Anders Skotte, er 57 år, gift med Lisbeth og har 3 voksne børn, der alle bor i København. Opvokset i Virum, men har brugt mange af barndommens timer på Lolland, hvor familierødderne stammer fra. Den blå anemone synges stadig af karsken bælg ved familiefest. Min morfar på Lolland var skomager, spillemand og organist i nævnte rækkefølge, men ellers fyldte kristendommen og kirken ikke meget i hverdagen. Mit første rigtige møde med kirken og troen var til konfirmationsforberedelsen hos Johannes Møllehave. Det var lystigt, anderledes og spændende og satte sine spor hos en spæd teenager.



Anders Skotte.

Startede på Jonstrup Lærerseminarium i 1983 og har i 30 år undervist primært i dansk, biologi og idræt – de sidste 12 år på Hjemly Fri -og Idrætsefterskole.

Vi flyttede til Fyn i 1988 og blev på forskellige måder involveret i friskolen, højskolen og idrætslivet. For os handler troen på mange måder om fællesskabet og derfor var valget af Ryslinge Frimenighed et naturligt valg. Morten Kvist og Torben Bramming

har været vores præster ved bryllup, dåb og konfirmation. Skulle Mikkel være den der forrette begravelsen vil det være stort, men det når han nok ikke, da jeg bliver 116 år.

Jeg er blevet lidt bedre til at gå i kirken udover højtiderne, da jeg har opdaget, at det for mig kræver træning at forstå og opleve. De religiøse tekster, ritualer og dogmatikker skal afkodes med en anden sprogkode end med de naturvidenskabelige, scientistiske briller på næsen. Der skal bruges billedtale, metafor, lignelser og symboler for at fortælle en sandhed. Den bedste kunst kan også sige noget, der er sandt, og derfor er det for mig vigtigt, at kirken også er et fællesskab, hvor vi gennem musik, foredrag, fortællinger, og andre arrangementer kan opleve dette. Mikkel er en fantastisk prædikant og via frimenigheden, bestyrelsesarbejdet og det øvrige fællesskab i lokalområdet har jeg oplevet en større indsigt og sammenhængskraft i vores hverdag i Lørup.

En ny sæson med konfirmander

Fredag d. 6. september troppede otte håbefulde, unge mennesker op i præstegården for at tage hul på konfirmand-



Konfirmandholdet 2019-20.

undervisningen. Det blev til en hyggelig weekend med en god blanding af undervisning og hygge, og der er ingen tvivl om, at det er en sammentømret flok, der nu kan se frem til at »gå til præst« frem mod konfirmationen d. 21. maj 2020.

Høstgudstjeneste

Efterår er tid til høstgudstjeneste. I år fejrer vi den søndag d. 6. oktober kl. 11.00.



Efterårsmøde med Morten Kvist: Skal man kende sit ophav?

Til oktober får vi besøg af Morten Kvist, der – før han kom til Herning Valgmeneighed – havde sit første embede som præst her i frimenigheden. Kvist har også tidligere været medlem af Etisk Råd. Om sit foredrag skriver han:

»Debatten om rugemoderskab har åbnet for svimlende perspektiver. Det skete allerede med den første kunstige befrugtning i 1978, men siden har svim-



Morten Kvist.

melheden fået gode betingelser: Børn kan legitimt (ikke i DK) juridisk og moralsk være en handelsvare. Børn kan bestilles og fortrydes. Børn behøver ikke at kende deres genetiske ophav.

Presset for at give adgang til omfattende rugemoderskab er en del af en såkaldt »identitetspolitisk dagsorden«, dvs. den bestræbelse at ethvert mindretal har særlige krav og rettigheder, som majoritetskulturen bør imødekomme. Det gør rugemoderskab til et symbolsk anliggende, altså mere end et spørgsmål om, hvordan børn bliver til.«

Tid: Onsdag d. 9. oktober kl. 19.30
Sted: Salen. Kaffe & hjemmebag: kr. 40,-

Musikgudstjeneste og koncert med Kor a la Carte

Kor a la Carte er et lille kor på 12 personer, der blandt andet fungerer som fast kor ved Odense Politiorkesters succesfulde Julekoncerter, og har derfor efterhånden lagt korstemmer bag mange kendte solister. Kor a la Carte kan ved musikgudstjeneste og den efterfølgende koncert opleves »helt alene«, akkompagneret af deres egen korleder Therese Andreasen, så man rigtig får glæde

af de gode klange, dette lille håndplukkede kor kan fremtrylle.

Tid: Søndag d. 27. oktober kl. 17.00.
Sted: Nazarethkirken



Kor a la Carte.

Kirkekoncert med Vokalgruppen Fontana

Fontana består af 11 dygtige sangere under ledelse af Erik H. A. Jakobsen. Koret blev dannet i Svendborg i 2002 af en flok rutinerede korsangere, der ønskede at arbejde med et repertoire, som enten ligger udenfor det gængse kor-repertoire eller som vil være vanskeligt for de fleste større amatørkor. Repertoiret spænder lige fra renæssancesatser over nyere klassisk musik til rytmiske arrangementer.

Tid: Onsdag d. 13. november kl. 19.30.
Sted: Nazarethkirken. I samarbejde med valgmenigheden.



Vokalgruppen Fontana.

Kirke, Kaffe & Fortælling: Allan Thomsen – Myter og fortællinger

Til november får vi besøg af Allan Thomsen fra Ryslinge, som mange af jer sikkert vil kende fra Midtfyns Amatørscene. Om sig selv skriver Allan:



Allan Thomsen.

»Som dreng oplevede jeg mytens kraft, når gamle Folke Trier Hansen fortalte og udlagde de gamle nordiske myter hjemme i Thy. Jeg har siden gjort brug af disse urgamle beretninger i mine fortællertimer på høj- og efterskole. De nordiske og de kristne myter rummer dybe sandheder om det at være menneske, og de giver fyndige billeder på vore eksistentielle grundvilkår.«

Tid: Søndag d. 24. november kl. 9.30.
Sted: Vi begynder med gudstjeneste og går siden i salen.
Salen. Kaffe og hjemmebag: Kr. 40,-

Krybbespil

Som optakt til julen vil børn fra frimegheden og Ryslinge Friskole igen i år leve sig ind i rollerne som hyrder og engle og alle de andre, der hører et godt krybbespil til! Er du forælder til et barn, der kunne tænke sig at være med, må du meget gerne kontakte frimeghedspræsten. Der er altid plads til endnu et får! Efter opførelsen er der spising for de medvirkende og deres familier i salen.

Tid: Mandag d. 2. december kl. 16.30
Sted: Nazarethkirken

Adventsmøde: Sangaften med Rasmus Skov Borring

Oplev glæden ved fællessang akkompagneret af rytmisk klaver i et udvalg af forskellige tiders tekster og kompositioner fra Højskolesangbogen – kombineret med fortællinger om sangene. Rasmus Skov Borring inviterer indenfor i sit arbejde med formidlingen af den danske sangskat, der indeholder både velkendt og nyt materiale. Han åbner op for sit værkstedsarbejde omkring at komponere nye fællessange – bl.a. i samarbejde med forfatter Jens Rosendal, som han har arbejdet sammen med i syv år.

Tid: Onsdag d. 4. december kl. 19.30.
Sted: Salen. Kaffe og hjemmebag: Kr. 40,-



Rasmus Skov Borring.

Koncert med Ryslinge Sangkor

Nazarethkirken danner i år rammen om Ryslinge Sangkors julekoncert. Koret er nu under ledelse af dirigent Jens Reinholdt. Efter koncerten er der sammenkomst i Ryslinge Valgmenigheds sal.

Tid: Tirsdag d. 10. december kl. 19.00.
Sted: Nazarethkirken. Arr.: Ryslinge Valgmenighed

De ni læsninger

Søndag d. 22. december – 4. søndag i advent – vil konfirmander fra frimenigheden og valgmenigheden medvirke ved gudstjenesten. »De ni læsninger« er en særlig gudstjenesteform, der som tradition stammer fra England. Der er tale om en smuk og stemningsfuld liturgisk gudstjeneste med vægt på musik og bibelske læsninger som forberedelse til den forestående julehøjtid.

Ryslingemødet

Som de foregående år går Ryslinges tre menigheder samt høj- og efterskolen sammen om det såkaldte »Ryslinge-møde« i begyndelsen af januar. Vi begynder med gudstjeneste i Nazarethkirken, hvor Malene Rask Aastrup prædiker, hvorefter vi i samlet flok drager til højskolen for kaffe, foredrag og koncert. Det endelige program ligger endnu ikke klar, men vil kunne læses i dagspressen og det kommende kirkeblad.

Tid: Søndag d. 6. januar kl. 13.00-17.00
Sted: Nazarethkirken, derefter Ryslinge Højskole
Entré.



Fra foredragssalen på Ryslinge Højskole.

Kirkelige handlinger

Vielser

3. august:

Celina Nathalie Rohdin Larsen og Martin Egeberg Wellejus Olsen
Anne Mette Kyed og Søren Møller Andersen

Begravelse/bisættelse

15. juni: Esther Sandal

Kalender

9. oktober:

Efterårsmøde med Morten Kvist

27. oktober:

Musikgudstjeneste og koncert med Kor a la Carte

13. november:

Koncert med Vokalgruppen Fontana

24. november:

Kirke, Kaffe & Fortælling m. Allan Thomsen

2. december:

Krybbespil

4. december:

Sangaften m. Rasmus Skov Borring

10. december:

Koncert med Ryslinge Sangkor

22. december:

De ni læsninger

6. januar:

Ryslingemødet

Ferie og friweekender

Jeg holder ferie i uge 42 (14.-20. oktober) samt fri i weekenden 14.-15. december. Henvendelse skal i mit fravær rettes til Valgmenighedspræst Malene Rask Aastrup på tlf. 28 30 53 32.

Mikkel Crone Nielsen

Frimenighedens sal Kirkebil:

I forbindelse med kirkelige handlinger (begravelse, bisættelse, dåb og vielse) kan man låne salen til en efterfølgende reception.

Henvendelse skal ske til Gerda Bjørn Andersen på tlf. 23 60 95 67.

– kan benyttes til gudstjenester og arrangementer mod en egenbetaling på kr. 30,- Kirkebilen skal bestilles dagen forinden før kl. 16.00, og kan benyttes til både gudstjenester og arrangementer. Kontakt Palles Taxi på tlf. 62 62 28 15.

Ansatte

Præst:

Mikkel Crone Nielsen, Graabjergvej 4, 5856 Ryslinge. Tlf. 62 67 10 95
praesten@ryslingefrimenighed.dk

Graver:

Lone Holmegaard, tlf.: 20 16 08 44
loneholmegaard@nazarethkirken.dk
Henvendelse om begravelse og gravsted.

Organist:

Birgit Nedergaard, tlf. 29 62 11 53
bn@madsen.mail.dk

Regnskabsfører:

Lone Rosager Poulsen
Edelsmindevej 11, 5700 Svendborg
Tlf.: 22 16 98 61
mail@rosagerregnskab.dk

Kirketjenere:

Vilhelm Dehs, tlf. 28 77 13 63
Karen Crone Nielsen, tlf. 23 88 58 03

Kirkesangere:

Heike Pohl Malmros,
tlf. 28 91 92 84

Marlene Schmidt Larsen
tlf. 42 79 86 02

Rengøring i sal:

Klara Klindt,
tlf. 23 83 77 65

Frimenighedens bestyrelse

Formand: Lars Galsgaard, Kapelvej 2, Lørup, 5750 Ringe, Tlf. 26 70 22 65

Email: formanden@RyslingeFrimenighed.dk

Næstformand: Maike Pedersen, Bjertevej 1a, 5750 Ringe, Tlf. 27 13 79 27

Kasserer: Svend Aage Tuckjær, Trunderup Dongsvej 25, 5772 Kværndrup, Tlf. 51269396, Email: tr-dongsgaard@hotmail.com

Hanne Ravn Rasmussen, Bjertevej 16, 5750 Ringe

Anders Skotte, Lørupvej 16, 5750 Ringe

Ulla Haslund, Blaakærvej 12, 5856 Ryslinge

Lise Charlotte Petersen, Irisvænget 4, 5856 Ryslinge

1. suppleant: Mette Marslund, Landevejen 133, 5883 Oure

2. suppleant: Valborg Møller Andersen, Sorteåvej 13, 5854 Gislev

GUDSTJENESTER

Oktober

Søndag 6. oktober kl. 11.00
16. søndag efter trinitatis
Høstgudstjeneste

Søndag 13. oktober kl. 9.30
17. søndag efter trinitatis

Søndag 20. oktober kl. 11.00
18. søndag efter trinitatis
Malene Rask Aastrup

Søndag 27. oktober kl. 17.00
19. søndag efter trinitatis
Musikgudstjeneste med
Kor a la Carte

November

Søndag 3. november kl. 11.00
Alle helgens dag

Søndag 10. november kl. 9.30
21. søndag efter trinitatis

Søndag 17. november kl. 11.00
22. søndag efter trinitatis

Søndag 24. november kl. 9.30
Sidste søndag i kirkeåret
Kirke, Kaffe & Fortælling
m. Allan Thomsen

December

Søndag 1. december kl. 11.00
1. søndag i advent

Søndag 8. december kl. 9.30
2. søndag i advent

Søndag 15. december kl. 11.00
3. søndag i advent
Malene Rask Aastrup

Søndag 22. december kl. 9.30
4. søndag i advent
De 9 læsninger

Tirsdag 24. december kl. 14.30 og
16.00
Juleaften
Malene Rask Aastrup

Onsdag 25. december kl. 11.00
Juledag

Torsdag 26. december kl. 9.30
Anden juledag

Januar

Onsdag 1. januar kl. 16.00
Nytårsdag

Søndag 5. januar kl. 13.00
Helligtrekongers søndag
Malene Rask Aastrup